

Til minde om Erling Fraurud

1920 - 2012

Erling er ikke blandt os mere. Sidste weekend måtte denne livskraftige nordmand give op over for komplikationer i forbindelse med et hoftebrud og en svær lungebetændelse.

Erling var født og opvokset i Norge og deltog som ung mand i den norske modstandsbevægelse under den nazistiske besættelse.

Efter krigen flyttede han til Danmark og blev i 1947 medlem af Dansk-Russisk Samvirke og fortsatte sit medlemskab gennem årene under de skiftende foreningsbetegnelser, Landsforeningen til Samvirke mellem Danmark og Sovjetunionen og sidst Dansk-Russisk Forening.

Erling interesserede sig specielt for udviklingen i det sovjetiske og russiske samfund og var aktiv i mange studiekredse herom i foreningens regi.

Oplysning om Rusland og russerne var hans hjertebrud, og han var derfor i mange år et aktivt medlem af foreningens udstillingsudvalg, hvor vi også kunne drage nytte af hans faglige kunnen. Han var maskinsnedker af fag, og han kunne derfor løse mange praktiske opgaver, som vi andre amatører havde givet op overfor.

Igennem mere end 40 år og indtil sin død var Erling medlem af bestyrelsen i foreningens københavnsafdeling og bidrog aktivt ikke alene med udarbejdelse af arrangementsplaner, men også praktisk med at stille sig og sin bil til rådighed til kørsel efter bøgeløv til 1. maj eller til indkøb til den årlige julestue. Erling formåede årligt at få fornyet sit kørekort indtil i år, hvor han fyldte 92 år.

Vore tanker går til hans efterladte hustru Esther.

Æret være hans minde.

Kbh., 20. september 2012

Asger Pedersen, Københavnsformand